



In Memoriam Magda.

Magda werd samen met tweelingzusje Mia geboren in 1934 te Temse, Vlaanderen. Als vierde en vijfde in het gezin Van Hoyweghen. 10 jaar later kwam daar nog zusje Riet bij.

Al heel jong weet Magda 2 dingen zeker; ze wil dokter worden en ze wil naar Afrika.

Na haar eindexamen gymnasium vertrekt Magda in 1953 naar Imstenrade te Heerlen om in te treden bij de Medische Missiezusters.

Na haar eerste professie gaat Magda geneeskunde studeren in Utrecht. Daar realiseert ze zich dat ze chirurg wil worden. Die kunnen immers alles, ze kunnen zelfstandig werken!

Als haar opleiding in Utrecht is afgerond vertrekt Magda als basisarts naar de Verenigde staten om chirurg te worden. Hier leert zij Myrtle Keller kennen, die zich specialiseert in Gynaecologie. Later zullen zij samen in Afrika werken.

Haar eerste missie is in Mwanza, Tanzania. Magda werkt daar samen met Myrtle en Cecile Benoot. Voor Magda als chirurg een uitdagend project. Zij leert er samen te werken en open te staan voor het sociale leven.

Na 4 jaar komt er een Russische collega-arts die Magda het werken moeilijk maakt. Het samenwerken ging tot verdriet van Magda niet meer. Magda besluit te vertrekken. Cecile en Myrtle volgen haar.

Op zoek naar een nieuw project. Magda kiest vaak voor missies in onrustige landen, zoals Ethiopië, Sierra-Leone en Zuid Soedan. Met name in Soedan was zij als enige arts in de verre omtrek zeer geraakt door de overweldigende en immense armoede die daar heerste.

Zonder materialen of instrumenten doet Magda wat ze kan. Ze heeft inmiddels haar eigen werktas met scharen, mesjes, scalpels, naalden en hechtdraad altijd bij zich.

In 1980 gaat Magda naar Lilongwe in Malawi. Zij werkte daar 12 jaar in het grote Kamuzu Central hospital opnieuw samen met Myrtle en Cecile.

Dat was een mooie tijd! Werken met kundige collega's in een rustigere omgeving.

In 1992 legt Magda haar actieve werk als chirurg neer en accepteert de functie van sector coördinator in Afrika. Magda leert in die functie ook zusters en projecten op andere continenten kennen. Na deze periode keert Magda in 1998 terug naar België, naar Antwerpen.

Magda genoot in die jaren van haar warme contact met – toen nog- Moeke, tweelingzus Mia en zus Riet en schoonbroer Loe met hun zonen. Samen kaarten, wandelen met Loe en daarna een pintje of een koffietje! Haar interesse in Bio-Ethiek was de aanleiding om voor het blad 'Science Alert' medische artikelen te schrijven wat ze ruim 10 jaar heeft gedaan.

In deze tijd is Magda voor een aantal medezusters mentor en vertrouwenspersoon.

In 2012 wordt Magda gekozen tot lid van het nieuwe bestuur van de Unit Nederland/België. Gedurende 7 jaar vormt ze samen met Carla Wessels en team het bestuur. Samen gaan ze actief op zoek naar een nieuwe, bij de leeftijd passende vorm van leiderschap voor de toekomst. Hiermee zijn ze hun tijd ver vooruit.

Magda is in deze tijd ook actief in het bestuur van de stichting Vrienden van de Medische Missiezusters.

Haar verhuizing naar het woon/zorgcentrum te Beveren is het eerste teken dat Magda wat meer hulp nodig heeft. Cecile geeft in die jaren meer en meer ondersteuning. Ook vanuit Nederland wordt meer hulp ingezet.

In februari 2023 verhuist Magda naar Boxtel. Na een lunch bij Riet en Loe gaat ze mee naar Nederland. Eerst naar het Wereldhuis, maar al snel naar afdeling de Meijerij in zorgcentrum Liduina. Daar is zij tot haar dood liefdevol en met veel respect verzorgd tijdens haar laatste, zo moeilijke levensfase. Bedankt Magda voor wat je voor mij en de medemensen hebt betekend.