

Medische Missiezusters 100 jaar Kick-off jubileum feest jaar RH Nederland-België

Op donderdag 26 september 2024 hebben we het jubileumjaar feestelijk geopend in Maarssen. Om ongeveer 11 uur werd iedereen ontvangen met koffie en een lekkernij bij Buitenplaats Doornburgh in het voormalig klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Voor veel zusters was dit niet de eerste keer dat zij hier kwamen. In het verleden werd hier vergaderd door verschillende besturen en commissies.



Na de koffie heette Gertrud iedereen van harte welkom en begonnen we met een korte viering waarin we stil stonden bij alle zusters die de weg naar het 100 jarig bestaan met ons gegaan zijn.

Hierna presenteerde Lutgarde de weg die wij samen gaan. Dit was het vervolg op de presentatie van het bestuur in Doorn begin dit jaar. Alle zusters hebben kernwaardes op voetstapjes gezet en het bestuur is daarmee aan de slag gegaan. Opvallend is dat "vertrouwen" voor veel zusters een belangrijke kernwaarde is. Daarom staat vertrouwen ook groot op de "wordcloud".



Hierna konden we aanschuiven aan de mooi gedekte lange tafel in de refter voor een heerlijke lunch.

Na de lunch heeft Barbara een prachtig schilderij aangeboden dat zij speciaal heeft gemaakt ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum. We zullen het schilderij een mooie plaats geven op 't Jansveld.



Tijdens het open podium de rest van de middag hebben veel zusters zich van hun creatieve kant laten zien. Zo werd er gezongen, hebben we headpieces gevouwen, werd er een heuse ode aan de MMS ten gehore gegeven en hebben we gekeken naar een presentatie over alle vervoermiddelen van MMZ onder het thema samen op weg. We genoten van een heerlijk schepijsje. Klik op bijgaande link voor de aftermovie die gemaakt is door Julien Tromp Producties. We kijken terug op een vrolijke, feestelijke gezellige middag!

