

In Memoriam Andrea Kempen † 25 januari 2023.

Andrea is geboren op 1 juli 1931 in Alphen aan de Rijn op Hoorn 121, waar de familie een veebedrijf had.

Zij komt uit een gezin met vier zoons en vijf dochters.

Andrea zegt daarover: "Ik heb een fijne jeugd gehad en weet niet beter dan dat er gewerkt moest worden, koeien melken, kaas maken, enzovoort".

Op 17 september 1953 is Andrea ingetreden bij de Medische Missiezusters in Imstenrade.

Ze maakte haar eerste professie op 6 april 1956 en eeuwige professie op 9 april 1961.

Andrea is 27 jaar actief geweest in Imstenrade en heeft in de noden voorzien zoals die zich voordeden. De tuin onderhouden, ondersteunen in het huishouden, medezusters ophalen en wegbrengen, mantelzorg geven daar waar het nodig was.

Ze kende veel mensen en stond klaar voor iedereen. Zo zorgde ze ook voor de rector die hulp nodig had tot aan zijn overlijden.

Na de tijd van Imstenrade wilde Andrea ook graag weten hoe het er in de missie uitzag. Zij had veel verhalen gehoord maar wilde ook wel wat eigen ervaring opdoen.

Ze is een jaar in Afrika geweest waar ze zich georiënteerd heeft op het werk van de zusters in Kenia, Uganda, Malawi.

Hierover zegt zij: 'Wat een indrukwekkende tijd was dat! Ik heb zoveel gezien en kunnen doen. Ik heb veel mensen ontmoet en ontelbare indrukken opgedaan.'

In 1982 is Andrea naar de gemeenschap van de Nieuwe Gracht gegaan waar ze gewerkt heeft tot 1988. Ze heeft hier haar sporen verdiend als lid van de werkgroep huisvesting. Niet alleen organiseren van huisvesting voor terugkerende missionarissen, maar ook verhuizen en inrichten van de huizen, appartementen en de individuele verhuizingen begeleiden en helpen uitvoeren.

Ze reed met haar auto door Nederland om geschikte onderkomens te vinden voor medezusters die terugkeerden uit de missie.

Als goede buur werkte Andrea ook samen met de Fraters van Utrecht in de liturgiecommissie van het St.-Gregoriushuis.

In 1989 begint Andrea met de Jansveld community in Utrecht. Terugkerende zusters uit de missie konden hier wonen totdat ze een plaats gevonden hadden waar ze nog hulpvaardig konden zijn aan de mensen in de buurt. Ook zusters die voor bepaalde tijd op verlof kwamen wisten dat zij bij Andrea welkom waren en een beroep op haar konden doen. Ze ging ook verder met het bezoeken van onze zusters in het verzorgingshuis Beukenstein in Driebergen.

In 2014 is Andrea verhuisd naar een appartement aan de Brandenburchdreef in Utrecht. Ze was ervan overtuigd dat ze daar oud zou worden.

Echter na twee jaar werd zij gevraagd om samen met een paar andere zusters in de Bilt te gaan wonen bij de Fraters. Daar wordt zorg geboden welke niet mogelijk was op de plaats waar zij verbleven.

Vanuit deze samenwerking is een spontaan gegroeide, gemengde kloostergemeenschap gevormd. Andrea zegt hiervan: "Het is hier prachtig en ik ben hier heel graag."

Ook in deze gemeenschap heeft Andrea zich volledig ingezet. Ze was lector in de vieringen, verzorgde de bloemen in de kapel en was lid van het zangkoor. Ze had een open oog en oor voor diegenen die het nodig hadden.

Aan dat alles komt plotseling een einde. Ze maakt een ongelukkige val en wordt hulpbehoevend. Het lopen met de rollator vergeet ze soms en dat maakt haar onzeker. Haar gezondheid gaat snel achteruit.

Op 25 januari hebben we afscheid van haar moeten nemen.

Bedankt Andrea voor wie je bent geweest voor ons en voor zo velen.

We zullen je missen!